

CONTRACT

OKTOBER 1996 | nummer 7

LUSTRUMNUMMER



BRIDGECLUBBLAD
PROMETHEUS

VAN DE REDACTIE

Prometheus bestaat dit jaar 30 jaar, ook uw redactieleden hebben deze maand een jubileum: we spelen 10 jaar samen! In september 1986 begonnen we als groentjes bij Prometheus na een paar avonden thuisbridge. In 1991 verscheen ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum voor het eerst een blad (de redactie bestond toen uit Nella Kips en Annemiek de Rooij). In mei 1993 verscheen voor het eerst een clubblad onder de naam CONTRACT. Nu ligt voor u het jubileumnummer 1996. En ja, met enige weemoed moeten we melden dat dit tweede jubileumnummer meteen ons laatste blad is. Na 10 jaar Prometheus lijkt het ons leuk om weer eens wat andere gezichten te zien. Vandaar dat we ons geluk eens gaan beproeven bij een andere club.

Dat betekent dat er nu naarstig naar een nieuwe redactie gezocht wordt. Wie heeft er zin? Als alle vaste schrijvers zoveel blijven produceren als ze nu doen, hoeft dat niet veel werk te zijn: verzamelen van kopij, zo nodig uittypen van kopij (de meesten leveren kopij in op diskette) en eindredactie, opmaken van het blad, schrijven van het redactioneel, de inhoudsopgave en de achterkant. Bij speciale gelegenheden of als je inspiratie hebt, schrijf je eventueel zelf een artikel. Je zoekt wat aardige illustraties bij elkaar (bijvoorbeeld cartoons of foto's van clubavonden, e.d.). Als alles klaar is (dat wil zeggen dat de bladzijden zo gekopieerd kunnen worden) lever je het hele zaakje in bij Arné Heijmans en die zorgt verder voor vermenigvuldiging en verspreiding. Wij maakten twee nummers per jaar, maar het bestuur zou het leuk vinden als er 3 à 4 nummers per jaar verschijnen. De redactie moet uit minimaal twee leden bestaan zodat die elkaar kunnen inspireren. Meer mag ook maar het hoeft niet. Het is handig als tenminste één redactielid beschikt over een computer met een goede printer. Wie de fakkel over wil nemen kan zich melden bij één van de bestuursleden. We hopen dat de leden zich in rijen van 10 opstellen!

Alle schrijvers van dit en de vorige nummers bedanken we hartelijk voor hun bijdragen. Zonder hen hadden we nooit zulke dikke nummers kunnen produceren. We gaan ervan uit dat jullie de nieuwe redactie blijven bedelven onder kopij.

Uit het oog uit het hart? Voor ons geldt dit oude spreekwoord zeker niet. We hopen de leden van Prometheus nog heel vaak aan de bridgetafel tegen te komen! We wensen Prometheus en haar bridgers veel plezier op weg naar het volgende jubileum.

Christy Hout & Annemiek de Rooij

INHOUD

Van de voorzitter * Gerrit Hakvoort	3
Erelid van verdienste Gé van Schaik * redactie	4
Impressies van een jubileumdrive * Annemiek de Rooij	8
De lustrumdrive * Peer Relou	11
Eindstand lustrumkroegentocht	14
Oplossing bridgecryptogram - CONTRACT no.8	14
Clubkampioenschap 1968-1996	22
Voor u gehoord	22
De vierde van links * Jan van Arum	22
De bridgehel * Wout Cool	26
Hersensbreker * Jan van Arum	27
Verdedigende biedingen met tweekleurenspeellen * Jan van Arum	29
Clubkampioenschap 1995-1996 (eindstand)	33
Slemklassement 1995-1996 (eindstand)	33
Cryptogram * Roelof Koekoek	36
Corveelijst - 1 januari 1997 t/m 31 mei 1997	37

VAN DE VOORZITTER

We mogen elkaar geluk wensen met het dertigjarig bestaan van onze bridgeclub. Van de leden van het eerste uur zijn er maar een paar die nóg lid zijn, nietwaar Gé en Dick?

We mogen ons verheugen in een bloeiende vereniging met een groot ledenbestand: meer dan honderd leden. Dankzij de zelfwerkzaamheid van ons allen is de contributie heel laag, terwijl we toch riant kunnen spelen in de kantine van de TPD. Daarvoor moeten we allereerst de directie van de TPD dankbaar zijn, die ons deze ruimte nog steeds ter beschikking stelt. Dankzij Arné is dit geregeld. Dit vereist overigens wel dat we de speelruimte in goede staat achterlaten. Het verrichten van corveewerk is dus bijzonder belangrijk! Al deze werkzaamheden worden gecoördineerd via de bestuursleden, waarbij we vooral Ab (en Riet) erg dankbaar mogen zijn.

Om jullie in het nieuwe seizoen wat op weg te helpen volgt hier een bridge-detectiveverhaal.

Het raadsel van de blokkade

Sherlock Holmes bereidde zich voor op een rustige avond. Hij had juist de zaak van de vermiste klaver 2 tot een goed einde gebracht. Plotseling werd er gebeld, en even later werd een heer aangediend. "Mijnheer Holmes, mijn naam is Hastings, ik kom uw hulp inroepen. Ik ben voorzitter van een bridgeclub en vanavond begint de competitie. Alle bescheiden bevinden zich in de brandkast, maar de secretaris is er met de combinatie vandoor. Hij heeft alleen een bridgeprobleem achtergelaten, maar dat is onoplosbaar."

"Geduld, mijn waarde Hastings, voor Sherlock Holmes bestaan geen onoplosbare problemen, laat het probleem maar zien."

"Hier is het, mr. Holmes:"

Noord	♠ H	Zuid	♠ AVB
	♥ AH		♥ VBT
	♦ AHV		♦ BT9876
	♣ AT98765		♣ 2

Contract 7SA. West komt uit met ♠10.

"Zoals u ziet, mr. Holmes, kan ik door de blokkade in ruiten de lange ruitenkleur van zuid niet benutten."

"Toch heb ik het probleem al opgelost, mr. Hastings, en nu kan ik u ook de combinatie geven van de kluis, namelijk: 5-6-9-7-8-7-9. Ik heb dit afgeleid van de volgorde waarin de kleine kaarten moeten worden gespeeld."

Natuurlijk bleek het te kloppen, de kluis ging open en de loopbriefjes waren beschikbaar.

Misschien wilt u, waarde lezer, dit probleem verder oplossen. Ik wens u een goed speeljaar toe.

Gerrit Hakvoort, voorzitter

**ERELID VAN VERDIENSTE GÉ VAN SCHAİK:
"VOOR BRIDGE HEB JE GEEN ACADEMISCHE OPLEIDING NODIG"**

Gé is nu 82 en begon op zijn 16de of daaromtrent met bridgen. Dat is dus 66 jaar bridge! Waarvan heel wat jaartjes bij Prometheus. Hij is erelid van verdienste; bij het 25-jarig jubileum van de club werd hij zilveren lid. Dat was net na zijn ziekenhuis-opname (1991). Bridgeles heeft hij nooit gehad, wel veel over bridge gelezen. En de eerste beginselen heeft hij niet van de minste burger van Delft geleerd. Gé: "Ik heb nog met de waarnemend burgemeester gebridget, dat zal in de jaren '30/31 geweest zijn. Ik heb het geleerd in het vakbondshuis. Daar zat ook de loco-burgemeester en Jan Baars en nog een paar van die hotemetoten. En als ze met bridgen iemand te kort kwamen moest ik invallen. Zo heb ik bridgen geleerd."



Gé is een geboren en min of meer getogen Delftenaar. "Wij hebben altijd in Delft gewoond. Ik ben geboren in de Pootstraat 70, dat huis bestaat al niet meer. Mijn vader werkte op de Spiritusfabriek." In 1914 moest hij in militaire dienst. Na afloop daarvan verhuisde de hele familie naar Amsterdam. Gé zat toen in de derde klas en kwam terecht op een Joodse school, "bij meester Hakkie, School 10 in de Rapenburgstraat. Daar heb ik een jaar gezeten".

Na school ging Gé werken bij prof. Van Leersum (voeding en volkshygiëne), had daarna een kortstondige kantoorbaan en begon vervolgens als leerling vrijmaker. "Iets met douanepapieren", aldus Gé. Op 1 oktober 1929 begon de jonge Gé als leerlingbediende bij de TH op de Westvest. Via een kruiwagen: "Mijn grootvader - ik was zijn naamgenoot - had heimwee en is teruggegaan naar Delft. Hij was schilder op de Westvest. Daar was een amanuensis die liep maar te miezen dat hij zoveel werk had. Toen vroeg mijn grootvader: is hier niet een baantje voor die kleinzoon van mij? De amanuensis ging het meteen vragen aan de heer Benedictus, de bedrijfsingenieur en kwam terug met de mededeling dat ik op 1 oktober kon beginnen. Toen hadden ze me nog nooit gezien (triumfantelijk). Zodoende ben ik hier terecht gekomen. Eerst moest ik chemicaliën leren en alle Latijnse namen. Je mocht